

protestantse godsdienst werkbundel vijfde leerjaar

20/04 – 30/04

Video uitleg en voorbeelden van de opdrachten kunnen op youtube gevonden worden op het kanaal van Nikolaj Bourguignon in de playlist "Meester Nikolaj".

Dit kan u hier vinden:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLV61BGbgo2rWkqon9no4F97qZoZY2jsp1>



Protestantse godsdienst werkbundel vijfde leerjaar 20/04 – 24/04

OPDRACHT: Gelijkenissen

We zouden ondertussen al een beetje moeten weten wat gelijkenissen zijn. Het is een beeldspraak of verhaal gebruiken om iets heel anders te vertellen. Soms gebruikt Jezus dit om dingen duidelijker te maken of om een les begrijpbaar te maken aan de hand van een voorbeeld. Soms gebruikt Hij het ook om de waarheid een beetje te verstoppen zodat enkel degenen die hem snappen het kunnen begrijpen.

Jouw opdracht is om een gelijkenis te maken over je gevoelens. Gevoelens zijn soms moeilijk uit te drukken. Daarom is het soms gemakkelijker om ze ergens mee te vergelijken.

Ik deze hele vreemde periode kan het zijn dat je je nogal vreemd voelt. Misschien vind je het zelfs vreemd dat je je niet vreemd voelt. Dat is helemaal okay. Iedereen verwerkt dit anders. Jou opdracht is om even rustig stil te worden en je te concentreren op hoe je je voelt. Als je even denkt aan heel het gedoe, hoe laat dit je voelen.

Een belangrijke regel is dat je geen gevoelens mag gebruiken om het beschrijven. Stel je voor dat je je bang voelt dan mag je niet het woordje bang of angstig of eng gebruiken. Denk in de plaats daarvan aan waarmee je dat gevoel kan vergelijken. Misschien is het een vorm, een ding, een geluid of een kleur. Neem er gerust de tijd voor. Probeer dit dan te beschrijven of uit te beelden. Je mag ervoor schrijven, tekenen, zingen, ... Probeer het op één of andere manier te verwoorden en hier op het blad te krijgen of op te nemen en op te sturen naar denolaj@gmail.com

VOORBEELD (Bang): Ik voel me als een muis die zich verstoppt voor een kat. Zolang ik in mijn muizeholletje zit ben ik veilig, maar als ik naar buiten moet om te eten weet ik nooit wanneer de kat tevoorschijn zal springen om me te vangen en op te eten.

.....

.....

.....

Protestantse godsdienst werkbundel vijfde leerjaar

27/04 – 30/04

Mattheüs 13: 44-46

Lees mee: <https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-13>

Jezus zei: "Gods nieuwe wereld lijkt op een schat die verstopt is in de grond. Op een dag vindt een man de schat. Hij is heel blij. Toch verstopt hij de schat weer in de grond. Dan verkoopt hij alles wat hij heeft en van dat geld koopt hij het stuk land waar de schat verstopt is.

Gods nieuwe wereld lijkt ook op een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Hij verkoopt alles wat hij heeft en van het geld koopt hij die ene parel."

OPDRACHT:

Jezus beschrijft hier iemand die iets zo waardevol vindt dat die er alles voor wilt geven. Hij vergelijkt dit met Gods nieuwe wereld (Het koninkrijk van God). Hij legt de betekenis niet uit. Wie stelt deze man voor? Zijn wij het, die alles op moeten geven om met Jezus opnieuw te kunnen beginnen. Is Jezus dan de schat die zo waardevol is? Of is Jezus de man die een schat vindt waar die alles voor op wilt geven, zelfs zijn eigen leven, om het te kunnen hebben? Wie is dan de schat? Zijn wij dit? Zijn wij zo waardevol dat Jezus zijn eigen leven voor ons gaf? Wat denk jij? Kan het ook allebei zijn? Misschien betekent het wel iets anders?

Het verhaal ging over iets waardevol dat verstopt was en gevonden werd. Jouw opdracht is om iets waardevol te maken. Dat kan een tekstje zijn dat je ergens opschrijft of een tekening die je maakt. Dat waardevolle dingetje mag niet te groot zijn want je moet het nadat je het gemaakt hebt ergens gaan verstoppen. Dit kan buiten zijn, wanneer je even gaat wandelen (probeer goed op te letten waar je wel en niet mag komen) of ergens thuis. Zorg dat je het zo verthopt dat iemand die goed oplet het wel nog kan vinden.